



Onthaasten in Sint-Laureins

Even ontsnappen aan de dagelijkse drukte? De rust en natuurpracht van Sint-Laureins doen je vanzelf wat gas terugnemen.



Waarom Sint-Laureins?

Het pittoreske Sint-Laureins ligt in het uiterste noorden van de provincie Oost-Vlaanderen, op een boogscheut van de Belgische én Nederlandse kust. Je vindt er prachtige vergezichten, grote waterplassen en een **oase van rust**. Dat de regio bij het gros van de toeristen nog onbekend is, is haast onbegrijpelijk. Met zijn kilometerslange **kreken** - restanten van de overstromingen die de streek eeuwen geleden teisterden - vormt het sprookjesachtige landschap het ideale decor voor lange wandelingen. Ook fietsliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen en zelfs de allerkleinsten zullen zich niet vervelen. Als zij moe zijn van al dat wandelen of fietsen, lonkt het **strand van Cadzand, Nieuwvliet of Breskens**, op amper een twintigtal minuten rijden. Of laat je rijden en verken het krekengebied in en rond Sint-Laureins in een koets van Albergo-Cavalo, een aanrader! Bij **familieparadijs De Kreeke in Eede** (net over de Nederlands grens) kunnen kinderen zich uitleven in de binnen- én buitenspeeltuin en rondwelen in een van Europa's grootste doolhoven. Al kan je plezier voor groot en klein natuurlijk ook combineren en een tafeltje reserveren in een van de vele kindvriendelijke restaurants in de buurt.

Eten en drinken

Lekkerbekken zullen zich een verblijf in Sint-Laureins niet beklagen. In de buurt vind je tal van goede eetadresjes. Zoals **De Roste Muis** (www.rostemuis.be), een charmante kroeg annex restaurant tussen de akkers, waar je vanop het terras uitkijkt op de prachtige Oudemanskreek. Terwijl je nageniet van een lekkere maaltijd - proef een van hun geroemde palinggerechten! - kan je kroost zich uitleven in de ruime tuin. Ook **Freds' Eet-café** (www.fredseetcafe.be) langs het schilderachtige Leopoldskanaal zal je niet teleurstellen. Het adres staat bekend om zijn ribbetjes à volonté en is beslist een bezoekje waard. Liever een wat meer gastronomische keuken? Dan vind je bij **De Warande** (www.dewarande-restaurant.be) vast wat je zoekt. Sterrenspotters worden in het nabijgelegen Sluis verwend met topadresje La Trinité en in Cadzand met klepper Pure C.

Logeren

Via Belvilla vonden wij dé gedroomde vakantiewoning voor een onvergetelijk gezinsweekend: een gerenoveerde dijkhoeve, vlak aan de Zonnebrug die over

het Leopoldskanaal loopt. Bij aankomst weten we niet waar eerst te kijken: het prachtige uitzicht op de natuur of de indrukwekkende binnen- én buitenkant van de woning die zo in een interieurmagazine zou passen. De hoeve heeft twee zithoeken die door de luxueus ingerichte open keuken met elkaar in verbinding staan. Waar de eerste zithoek een knusse plek is om 's avonds te lezen of tv te kijken, geniet je in de tweede 's ochtends met een kop koffie van de natuur die ontwaakt en de kinderen die zich in de tuin uitleven. Of van een lekker aperitief voor je aan tafel gaat, want het zou zonde zijn om de kookinfrastructuur van de mooie keuken niet uit te proberen. Wijn hoeft je trouwens niet zelf te voorzien. In de kelder staat een assortiment streekbierjes en wijnen ter beschikking van de gasten, volgens het principe van de honesty bar. Aan luxe en comfort geen gebrek in deze woning. Met drie ruime slaapkamers - met telkens een eigen badkamer - biedt de woning meer dan voldoende ruimte en privacy voor zes personen. De favoriete plek van de kinderen? De kippenren in de tuin. 's Ochtends een eltje halen: topentertainment. Geluk zit écht in kleine dingen. **Ook zin gekregen om dit huisje te boeken? Dat kan via belvilla.be en huiscode BE-9982-01. >>**

ZOMERAGENDA VAN SINT-LAUREINS

Dat je je in deze prachtige streek niet snel zal vervelen, vertellen we je al. Dit zijn alvast de leukste highlights van de zomer van 2016!

- Huilkar- en koetsochten en wandelingen te paard: www.albergo-cavalo.be
- Vissen in de Bentelkreek (mits vergunning): www.slependammepolders.be
- Fietsverhuur: www.alainsport.be en www.kwmeestjesland.be
- Wandelingen: www.meestjesland.be en www.sint-laureins.be
- Op stap met Marcel, de palingvisser (9 km) of op stap met varken Felicienne: www.plattelandscentrum.be
- Zeedieren spotten en op piratenavontuur bij Het Arsenaal in Vlissingen: www.arsenaal.com
- Op reis met de stoomtrein, van Goes naar Borsele: www.destoomtrein.nl
- Rondvaarten naar de zeehonden: www.frisiarondvaarten.nl
- Fiets- en voetveer van Breskens naar Vlissingen: www.westerscheldeferry.nl

